



BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Mesquites hjärta

Corazón de Mezquite. Mexiko, 2020. Spanskt tal. Svensk text. Regi: Ana Laura Calderón. 74 min. Rek för åk 2-4.

Lucia lär sig spela harpa och vill uppträda på skolans högtidsfirande, men traditionen säger att flickor inte ska spela harpa. Nu är det på tiden att den nya generationen börjar ifrågasätta förlegade idéer om hur saker och ting ska vara. En stämningfull, varm och humanistisk barnfilm om drömmar och jämställdhet som inte lämnar någon oberörd.

att samtala om efter filmen

Filmen Mesquites hjärta skildrar hur traditioner och kulturellt arv påverkar barn och kan vara både berikande och begränsande. Filmen lämpar sig särskilt väl för att prata om jämställdhet och barns rättigheter.

Att tillhöra en familj och en viss kultur

Filmen utspelar sig i Mexiko och vi får ta del av en särskild kultur som tillhör en del av ursprungsbefolkningen, yoremefolket.

- » Försök beskriva vad som är utmärkande för Lucias familj och sättet de lever på. Vad är annorlunda jämfört med hur vi lever här?
- » Vad har du för traditioner som är viktiga för din familj och i din kultur?
- » Kunde du känna igen dig i filmen? Vad kände du igen och vad kändes främmande?

Allas lika värde

När man pratar om att män och kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma värde, rättigheter och möjligheter så brukar man använda ordet jämställdhet.

- » Kan du ge exempel på att Lucia behandlas på ett visst sätt på grund av att hon är en flicka? Varför är det så?
- » Tycker du att det är jämställt i Sverige? Är det mer jämställt här än i andra länder tror du? På vilket sätt?
- » Vad finns det för situationer i din vardag där du tycker att killar och tjejer behandlas olika?

Barnkonventionen och barns rättigheter

Barns rättigheter finns beskrivna i Barnkonventionen, som 2020 blev svensk lag.

- » Vad står det i Barnkonventionen? Tycker du att den följs i filmen?
- » Vilka saker i Barnkonventionen tycker du är särskilt viktiga?
- » Tycker du att du barn får komma till tals hemma, i skolan och i samhället i stort? Borde barn ha större inflytande? Vad kan bli bättre?